

Een kijkje in mijn collectie (deel 6)

Maxim van Ooijen

. Barack Obama. Nog geen jaar president en nu al de Nobelprijs voor de Vrede. Kan het vreemder? Nou...ja!

Barack Obama. Nog geen jaar president en nu al een plek in mijn postzegelverzameling

Nu verzamel ik allerlei personen die op een of andere manier iets met de VN te maken hebben. Dat zijn secretarissen-generaal, ambassadeurs, gedelegeerden en vooral prijswinnaars De VN en alle organisaties in de VN-familie reiken met enige regelmaat onderscheidingen uit. Vooral de Unesco is er goed in.

Maar Obama heeft nog geen functie gehad en nog



geen prijs gekregen. En toch heeft hij zijn weg naar mijn album gevonden. Het zit zo: Op 6 augustus 2009 gaf Papoea Nieuw-Guinea een serie postzegels en twee blokjes uit voor de *International Day of Non-Violence*. In het Nederlands Dag van de Geweldloosheid.

De Algemene Vergadering heeft op 15 juni 2007 deze dag in het leven geroepen. Een paar jaar eerder sijpelde het van een Parijse leraar door naar de Congrespartij in India. Uiteindelijk waren het Sonia Gandhi en Desmond Tutu die de oproep aan de Verenigde Naties deden.

De datum 2 oktober is gekozen omdat het de geboortedag is (in 1869) van Mahatma Gandhi. Hij probeerde door gewelddoos verzet de onafhankelijkheid van Brits-Indië te bewerkstelligen. Dat is hem gelukt, maar hij moest helaas zien dat een gedeelte van het nieuwe India zich afsplitste en verderging als Pakistan (toen nog Oost en West). Gandhi werd vermoord door een radicale Hindoe.

De meeste internationale dagen leveren elk jaar wel ergens op de wereld een of meer zegels op. Deze nieuwe dag is daarop geen uitzondering. Vorig jaar gebruikte de UNPA in New York een speciaal stempel. En in India werden zegels uitge-

geven met de beeltenis van Gandhi erop.

Dit jaar is het de beurt aan Papoea Nieuw-Guinea. De postadministratie weet nu al zeker dat het een populaire uitgifte zal zijn omdat volgens de beschrijving "de zegels met succes de wereldwijde ideeën van vrede en geweldloosheid promoten".

Of dat zo is, mag ieder voor zich beoordelen. Feit is wel dat PNG een mooie keuze heeft gemaakt die voor VN-verzamelaars, maar ook voor diverse thematische verzamelaars een mooie aanwinst kan betekenen. De uitgifte volgt het patroon dat in dat land de laatste jaren gebruikelijk is: een aantal losse zegels, een blok met vier verschillende zegels en een blok met een grote zegel.

Op de losse zegels staan Abraham Lincoln, Prinses Diana, Nelson Mandela en Barack Obama. In het



eerste blok zien we Obama en Diana weer terug (met een andere frankerwaarde), aangevuld met Gandhi en Martin Luther King Jr. Op het tweede blok zien we Obama weer terug, in kleur.

Ben ik nu blij met deze uitgifte? Jazeker. Het is belangrijk dat de boodschap die de VN wil uitdragen door zoveel mogelijk mensen wordt gezien. Wij doen dat binnen onze vereniging, door dit blad en door onze aanwezigheid op manifestaties. En aan de andere kant van de wereld doen ze dat door postzegels uit te geven. Daar mag onze post wel eens een voorbeeld aan nemen.

Reacties op dit artikel zijn van harte welkom op info@unostamps.nl.